

Veteranen meld u!

Website waar veteranen hun ervaringen opgedaan, tijdens (vredes) missies, wereldwijd voor hun nageslacht kunnen optekenen.

HARDERWIJK – Niet alle veteranen in onze regio zijn op de hoogte dat er een mogelijkheid bestaat, hun ervaring en belevenissen tijdens hun uitzending, op een website kunnen worden geplaatst. Vaak komen kinderen of kleinkinderen van veteranen met het verzoek of er iets kan worden nagelaten. Een tijd lang is er een website speciaal voor veteranenverhalen geopend waardoor de nazaten kunnen lezen wat hun vader, moeder, opa of oma hebben meegemaakt.

Veteranendag

De Nationale en Regionale Veteranendag in respectievelijk Den Haag (zaterdag 29 juni) en voor de Noordwest Veluwe in Putten (zaterdag 22 juni) komen er weer aan. De gelegenheid om hen weer even in het zonnetje te zetten en onze waardering voor hen te laten blijken.

Initiatief

Initiatiefnemer Otto Büttner (webdesigner) heeft met veteraan Lex Schuijl uitgezonden naar Bosnië (1995) en Macedonië (2002) verhalen over veteranen opgetekend. Daarnaast heeft ook auteur Theo Bakker (tevens oud-stadsdichter van Harderwijk) zijn medewerking verleend aan deze website. Zijn eerder opgetekende veteranen verhalen zijn ook op deze website opgenomen.

Verschillende keren is het voorgekomen dat veteranen, met een andere missie dan voormalig Nederlands-Indië, ons vroegen waarom zij hun verhaal niet kwijt kunnen. Ook van de zijde van familieleden, vrienden en kennissen is er behoefte om deze verhalen te kunnen lezen om deze beter te kunnen begrijpen. Welnu, hier is die mogelijkheid geschapen om ook hun verhalen voor het nageslacht te bewaren. Want willen we ook hun verhalen optekenen, dan moet daar niet te lang mee gewacht worden! We hebben helaas één beperking moeten opleggen. Het gaat om Veteranen woonachtig in de regio Noord-West Veluwe en Flevoland.

Website

Deze website bevat verhalen en belevenissen van zowel veteranen uit de Tweede Wereldoorlog onder oorlogsomstandigheden, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van Vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld. De tot nu toe geplaatste verhalen betreffen missies in Afghanistan, Bosnië, Macedonië, Kroatië, Indonesië, Nieuw Guinea, Korea, Libanon en Ukraine.

'Jonge' veteranen

Daarbij behoren ook de 'jonge' veteranen die nog in militaire dienst zitten, mannen en vrouwen die zich, ver van huis, hebben ingezet voor de vrede en veiligheid. Ook op dit moment nemen Nederlandse militairen deel aan missies in o.a. Mali (onlangs beëindigd), Afghanistan, Irak, Somalië, Bahrein, Litouwen, Kosovo en Zuid-Soedan. Ze werken aan de wederopbouw of ontwikkeling van landen waar gewelddadigheden zijn of waren. Zij zijn de veteranen van de toekomst. Daarom verdienen ook zij het respect, de erkenning en de waardering voor al hun inspanningen voor het vaderland. Ook zij kunnen hun verhalen plaatsen op deze website. Wilt u ook uw verhaal plaatsen of laten optekenen op deze website, meldt u zich dan aan via info@VeteranenNW-Veluwe.nl. De redactie neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.